



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

**Lange reis Marokko**  
Stokkink, N.

**Citation**

Stokkink, N. (2014). Lange reis Marokko. *Bestuurskundige Berichten*, 29(3), 16-17.  
Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3212405>

Version: Not Applicable (or Unknown)  
License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)  
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3212405>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

## Lange reis Marokko

Per jaar organiseert de B.I.L. driemaal een studiereis. In januari een korte reis naar Europese (hoofd)stad, een trip voor masterstudenten naar Brussel in april en in juni een lange reis van een dag of tien naar een land in een ander continent. Hier het verslag van de studiereis van afgelopen juni naar Marokko

*Door Nadine Stokkink*

### Zondag 8 juni

Na een maandenlange voorbereiding kon de reis naar Marokko beginnen. We vlogen eerst naar Casablanca waar we wegens vertraging nog maar 5 minuten overstaptijd hadden om onze vlucht naar Marrakech te halen. Na een paspoortcontrole en een sprint door het vliegveld bleek exact hetzelfde vliegtuig ons naar Marrakech te brengen... Aangekomen in Marrakech zetten de taxibusjes ons bij een steegje af en moesten we nog even lopen om vervolgens bij het leukste hostel van Marokko aan te komen. We werden ontzettend vriendelijk ontvangen met thee en koekjes en voelden ons gelijk helemaal thuis.



### Maandag 9 juni

Met een heerlijk ontbijt in onze maag vertrokken we naar Amal Women's Center. Hier kregen we een indrukwekkende presentatie over hoe deze liefdadigheidsorganisatie werkloze vrouwen opneemt en aan werk helpt. Vervolgens stonden de liefdadigheidsorganisaties het High Atlas Foundation en het Henna Café op het programma. Wegens gebrek aan ruimte besloten we niet bij het Henna Café te dineren. De meesten hebben toen op het marktplein in de 'oude medina' gegeten en enkelen ontdekten na het eten het bruisende nachtleven van Marrakech in Club 555!



### Dinsdag 10 juni

Vroeg opgestaan want in de ochtend stond een kamelentocht op de planning. Gehuld in blauwe gewaden en met doeken om ons hoofd reden we in een lange sliert door een woestijnlandschap. Na een snelle douche vertrokken we naar Riad Aicha, waar we een presentatie kregen van een Nederlandse man die ons vertelde over zijn werk in zijn Riad in Marokko. De volgende excursie was naar het Center of Regional Investments. Zij faciliteren ondernemingen en staan in nauw contact met de overheid.

### Woensdag 11 juni

Onze laatste dag in Marrakech. Na een lange busrit kwamen we aan bij het Atlasgebergte. Onder leiding van een gids beklommen we het gebergte en konden na een stuk wandelen afkoelen door in een waterval te springen. Een stuk verder moest je op je spullen letten want de aapjes liepen gewoon tussen ons door. Vervolgens konden we met een soort vlot nog een stukje dichtbij de Watervallen van Ouzoud varen.

### Donderdag 12 juni

Na afscheid genomen te hebben van het lieve personeel van Hotel Rouge in Marrakech vertrokken we weer naar het vliegveld om richting Casablanca te vliegen. Aangekomen in Casablanca bracht de bus ons direct naar de hoofdstad van Marokko: Rabat. Daar ging onze eerste excursie naar het CCME, de Raad voor de

Marokkaanse Gemeenschap in het buitenland. Verschillende werknemers gaven ons, af en toe zelfs in een vorm van Nederlands, een presentatie over de adviserende functie die het CCME heeft tegenover de Marokkaanse overheid. Vervolgens vertrokken we naar het IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie. In de mooie tuin kregen we een lezing over het vreemdelingenbeleid en de migranten die naar Europa vertrekken. Tot slot hadden we een afspraak met NOS-correspondente Sjoukje Rietbroek. Zij vertelde ons alles over de verschillende cultuur in Marokko en wat voor bijzonderheden zij daar allemaal meemaakte.

### Vrijdag 13 juni

Opnieuw reden we vandaag met de bus van Casablanca naar Rabat. De eerste excursie van de dag ging naar het NIMAR, het Nederlands Instituut Marokko. Dit instituut valt onder de Radboud Universiteit Nijmegen en wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. Het instituut ondersteunt de samenwerking tussen Nederland en Marokko wat betreft het hoger onderwijs. Zij bieden verschillende minoren aan en helpen studenten met het vinden van stageplekken in Marokko. Hierna gingen we naar het UNHCR, een vluchtelingenorganisatie van de VN. Daar kregen we een lezing over onder andere wat voor hartverscheurende gevallen de organisatie meemaakt met de vele vluchtelingen die elk jaar naar of door Marokko komen. Toen we weer buiten stonden moesten we even wachten, want de koning kwam toevallig langsrijden. Nadat hij langsreed en naar ons zwaaide konden we op naar de volgende excursie, het Parlement. Daar kregen



we een rondleiding en vervolgens een presentatie in een zaal die ongeveer dezelfde functie heeft als de Tweede Kamer in Nederland. We kregen informatie over de rol van de politieke partijen en de invloed van de koning. We sloten de dag af met voetbal kijken in een café, waar onze avond na de 5-1 tegen Spanje niet meer stuk kon!

### Zaterdag 14 juni

In de ochtend hadden we even vrije tijd om Casablanca te verkennen of bij te komen op het strand. Vervolgens maakten we een bus tour door Casablanca waar we onder andere stopten bij de Hassan II moskee. Verder kregen we nog een presentatie van alle kruiden, zalfjes, anti-snurk middelen, etc. die Marokko te bieden heeft.

### Zondag 15 juni

Onze laatste dag in Casablanca hadden we gereserveerd om iedereen bij te laten komen. Vrijwel iedereen bracht deze dag door aan het strand, zodat we gelijk nog een beetje bij konden kleuren.

### Maandag 16 juni

Nu zat het er echt op, we moesten weer terug naar Nederland. Met zijn vijven of zessen in taxi's gepropt en vol angst dat onze koffers uit de open kofferbakken zouden vliegen konden we het laatste beetje sfeer proeven van Marokko, waar een tweebaansweg betekent dat je makkelijk met vier auto's naast elkaar kunt rijden. We konden in ieder geval terugkijken op een fantastische reis!