



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## Korte reis Berlijn

Doornekamp, H.; Jong, O. de

### Citation

Doornekamp, H., & Jong, O. de. (2014). Korte reis Berlijn. *Bestuurskundige Berichten*, 29(2), 18-19. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3212389>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3212389>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

## Korte reis Berlijn

Per jaar organiseert de B.I.L. driemaal een studiereis. In januari een korte reis naar Europese (hoofd)stad, een trip voor masterstudenten naar Brussel in april en in juni een lange reis van een dag of tien naar een land in een ander continent. Hier het verslag van de studiereis van afgelopen januari naar Berlijn.

*Door Hiske Doornekamp & Orlin de Jong*

Zondagochtend, 5 januari 2014, vertrok om 7.00 een bus vol met BIL-ers naar Berlijn. Eindelijk was het zover: de korte reis van de B.I.L. Deze reis werd georganiseerd door de allerleukste commissie die de studievereniging ooit gekend heeft: wereldB.I.L.d! Bijna op tijd, door niet nader te noemen personen (Alderik en Iris), begon de reis met een 9 uur lange busrit. Ed, de buschauffeur, vertelde onderweg een aantal interessante feitjes over Duitsland en liet ons stoppen bij de oude grens tussen Oost en West Duitsland. Eenmaal aangekomen in Berlijn was er gelegenheid om een hapje te eten. Hierna startte om 20:00 de Verrückte 85. Dit was een perfecte manier om in één avond alle highlights van Berlijn te zien. Na een gezellige avond, lagen wij uiteraard allemaal netjes op tijd in bed.

Maandagochtend vond de eerste optionele excursie naar de Stasigevangenis Hohenschönhausen plaats. Hier kregen wij bij binnenkomst een indrukwekkende film te zien over het gevangenisregime in de periode van de DDR. Vervolgens werd de groep in tweeën gesplitst voor de rondleidingen. Onze gidsen kenden de verhalen van mensen die daadwerkelijk gevangen hadden gezeten in deze gevangenis, dit was erg bijzonder en indrukwekkend. Een aantal ex-gevangene zijn daar zelfs gids geworden. 's Middags brachten we een bezoek aan het Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Na



een presentatie en een uitgebreide Q&A, gingen we door naar de Reichstag. Daar kregen we een rondleiding door dit imposante gebouw. Tijdens deze rondleiding kregen wij de werkkamer van Angela Merkel te zien, mochten wij naar de glazen koepel en bezochten wij de plenaire vergaderzaal van het Duitse parlement. Het was heel gaaf om die zaal een keer in het echt te zien. Natuurlijk ging iedereen nog even op de foto met de grote adelaar, het symbool van Duitsland. Na het avondeten was het tijd om Berlin by Night te

ontdekken tijdens een georganiseerde kroegentocht die eindigde in een grote club.

Dinsdag begon onze dag met een bezoek van Wouter Meijer. Hij is de NOS-correspondent van Duitsland. Opvallend was dat Meijer heel wat verschillen tussen Nederland en Duitsland ervaart.

Hij sprak bijvoorbeeld over de informele sfeer op werkterrein in Nederland, tegenover de veel formelere sfeer op dit gebied in Duitsland. Na deze interessante ontmoeting, waar Wouter Meijer heel wat vragen had beantwoord, vertrokken wij richting de Nederlandse ambassade. Aangezien dit in het andere deel van Berlijn lag, reed Ed nog

langs een aantal bezienswaardigheden, waaronder de East Side Gallery. Dit is een stuk Berlijnse muur waarop verschillende kunstenaars prenten hebben geschilderd. Toen wij uiteindelijk bij de Nederlandse ambassade aankwamen, was iedereen zeer onder de

indruk van het bijzondere gebouw, ontworpen door de architect Rem Koolhaas. Het was zo bijzonder, omdat vanbinnen alle kamers in elkaar overlopen.

Bij de ambassade sprak eerst een vertegenwoordiger van de European Council of Foreign Relations. Deze instantie bleek een denktank te zijn die lobbyt met Europese politici. Naar hun mening zou de macht meer bij een Europese top gecentreerd moeten zijn dan bij nationale overheden. Ook zou Europa moeten uitbreiden. Aangezien wij in het gebouw van de ambassade zaten, was het hierna tijd voor een presentatie over de ambassade. Dit kregen wij van twee Nederlandse dames die hier werkten/stage liepen. Deze presentatie gaf ons onder andere een goed beeld van een dag op de ambassade. Het was erg interessant, omdat dit als bestuurskundige misschien wel je toekomstige werkterrein is. Na deze lange dag met boeiende excursies had iedereen de mogelijkheid om de avond zelf in te vullen.

De laatste dag brak alweer aan. 's Morgens vroeg moesten de koffers eerst gepakt worden en kon men voor de laatste keer genieten van het heerlijke ontbijt dat het hostel ons aanbood. Na het ontbijt stond de eerste excursie van die dag gepland. Een bezoek aan het Hof van Justitie. De gids gaf ons een rondleiding en vervolgens mochten we plaatsnemen in een bijzondere zaal. Hier werden mensen berecht tijdens Tweede Wereld Oorlog. We kregen een film te zien hoe dit er precies aan toging, hierin werd gebruik gemaakt van originele beelden. Het einde van deze rondleiding had veel indruk gemaakt op de groep. Onze gids sprak namelijk emotioneel zijn hoop uit dat zoiets als de Tweede Wereldoorlog



nooit meer zou gebeuren.

Na een groepsfoto was er tijd voor een lunch waarna we afspraken bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier stonden twee Nederlands sprekende ambtenaren op ons te wachten. Zij vertelden ons een interessant verhaal over beide carrières en de gang van zaken bij het ministerie. Volgens ons kan er geconcludeerd worden dat ze allebei een droombaan hebben voor studenten Bestuurskunde!

Onze laatste avond in Berlijn sloten wij in stijl af door met de hele groep te dineren bij Osseria. Dit is een restaurantje geheel in stijl van de DDR. Op de muren waren allerlei items te bewonderen typerend voor deze tijd. Hier hebben we heerlijke pizza's en pasta's gegeten.

Om negen uur stond buschauffeur Ed op ons te wachten. Het was helaas alweer tijd om richting Leiden te gaan. De busreis was 's nachts dus de meesten hebben lekker geslapen. Heel even was het nog spannend toen de Marechaussee ons aanhield, maar gelukkig hoefden we niet allemaal de bus uit voor ID-controle. Dit dankzij een mooie speech over de B.I.L. van Fleur.

's Morgens vroeg kwamen we aan in Leiden. Uitgeput maar weer een Duitse ervaring rijker. Het was een interessante en super gezellige reis waar we met een goed gevoel op terug kijken!