



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## Groeten uit... Washington

Aksoycan, O.

### Citation

Aksoycan, O. (2013). Groeten uit.. Washington. *Bestuurskundige Berichten*, 28(4), 26.  
Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3212333>

Version: Not Applicable (or Unknown)  
License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)  
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3212333>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

## Groeten uit... Washington

In elke editie is er een Bestuurskunde student aan het woord geweest om te vertellen over zijn of haar tijdenervaringen in het buitenland. Zo hebben we verslagen over Afrika, Curaçao en Noorwegen voorbij zien komen. In deze laatste editie zal Osman vertellen over zijn tijd in Amerika, in de stad Washington.

*Door Osman Aksoycan*

Vlak na de jaarwisseling ben ik vertrokken naar Washington, D.C. om een semester te studeren aan de American University, één van de grotere universiteiten die de stad rijk is. Inmiddels ben ik alweer een maand in Nederland en kan ik terugkijken op een unieke en onvergetelijke ervaring, zowel op academisch gebied als daarbuiten.

Ik wilde altijd al voor langere tijd naar Amerika om daar te studeren. Het leek mij het leukst om naar een grote Amerikaanse stad te gaan. Gezien mijn studie Bestuurskunde was de keuze voor Washington, als centrum van de wereldmacht en hoofdstad van de VS, al snel gemaakt. Washington is een prettige stad om te wonen en ligt ook nog eens redelijk dicht bij andere mooie steden aan de Oostkust, zoals New York, Philadelphia en Boston. Achteraf ben ik zeer blij met mijn keuze.

Het wonen in zo'n grote Amerikaanse stad is erg gaaf. Als je voor langere tijd in dit land woont, leer je de maatschappij en cultuur pas echt goed kennen, wat interessante inzichten geeft. Daarnaast is Washington erg leuk! De stad heeft veel meer te bieden dan ik dacht toen ik er enkele jaren geleden als toerist was. Zo is er een ontzettend bruisend nachtleven en ik ging dan ook

vaak uit in de vele clubs en bars in de stad. Daarnaast moest er natuurlijk ook gestudeerd worden. Het onderwijs beviel erg goed, maar was wel anders dan ik gewend ben. De colleges zijn interactiever en er is veel meer discussie. Er wordt een stuk meer van je verwacht. Het niveau van de vakken is ongeveer hetzelfde, maar je moet gewoon een stuk harder werken, omdat je veel meer opdrachten en papers moet inleveren. Bovendien is aanwezigheid verplicht en wordt je deels beoordeeld op participatie. Ik volgde drie vakken aan de School of Public Affairs en een bedrijfskunde-vak aan de School of Business.

Ik was al een aantal keer eerder in de VS geweest, dus ik wist van tevoren al wel wat ik ongeveer kon verwachten. Natuurlijk zijn er de clichés: alles is groot (inclusief de mensen), alles is in mega-verpakking en alles is gecommercialiseerd. Dat is grotendeels waar. Maar tijdens zo'n lang verblijf zie je nog beter hoe de Amerikaanse maatschappij verschilt van de onze. Het is een enorm individualistische cultuur, echt ieder voor zich. Er is bijvoorbeeld een zeer scheve inkomensverdeling en de grote steden hebben enorme problemen met daklozen en armoede. Daarnaast wordt in mijn ogen het beeld van Amerika als bakermat van "vrijheid" redelijk teniet gedaan doordat alles, maar dan ook echt alles onderhevig is aan controle, contracten en regels. Toch heeft de Amerikaanse samenleving ook zijn voordelen, zoals de talrijke mogelijkheden voor jonge ondernemers. Voor mij was het gewoon erg gaaf om er middenin te zitten, zeker op dit moment, omdat er nu zoveel gebeurt op politiek en maatschappelijk gebied. Mijn semester in Amerika heeft me naast academische kennis nog ontzettend veel meer geleerd en gebracht. Ik heb het Amerikaanse studentenleven van binnen leren kennen en vele fraternity party's met rode bекers, frat boys, cheerleaders en beer pong mogen meemaken. Daarnaast heb ik ontzettend veel nieuwe mensen leren kennen en veel vrienden gemaakt. Het hebben van zo'n internationale vriendenkring is erg leuk! Tijdens mijn semester heb ik onvoorstelbaar veel leuke, bijzondere en unieke dingen meegemaakt en als afsluiter heb ik nog een reis van drie weken gemaakt aan de Westkust van Amerika. Als ik er nu op terug kijk is het één van de beste ervaringen uit mijn leven geweest! ■



*Osman voor het Witte Huis*