



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Groeten uit... Oslo

Oevelen, S. van

Citation

Oevelen, S. van. (2013). Groeten uit.. Oslo. *Bestuurskundige Berichten*, 28(1), 22. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3212239>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3212239>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Groeten uit... Oslo

Elk jaar vertrekken er B.I.L.-leden naar het buitenland om daar te gaan studeren en een nieuw land te leren kennen. Bij elke BB zullen we aandacht besteden aan deze studenten door per editie iemand te vragen te vertellen over zijn of haar ervaringen met studeren in een ander land. Dit keer is het de beurt aan Sylvia van Oevelen. Ze is op dit moment bachelorstudent en studeert een semester in Oslo.

Door Sylvia van Oevelen

Ik heb altijd al gezegd dat ik het eerste semester van mijn derde jaar naar het buitenland wilde, maar ik wist nooit waarheen. Ik spreek, behalve Engels, geen andere talen, dus vielen de mediterrane landen eigenlijk gelijk al af. Toen ik uiteindelijk mijn keuze gemaakt had, verklaarden de meesten me voor gek: Oslo, Noorwegen? De duurste stad ter wereld, en het is er niet eens lekker weer.

Allereerst even over het weer; toen ik hier begin augustus aankwam was het heerlijk en hebben we onze middagen op de vele eilandjes van Oslo doorgebracht met lekker zwemmen in de zee. En nu (eind oktober) is het al begonnen met sneeuwen, echt tof.

Maar oké, toegegeven: Oslo is duur. Degene die op de korte reis naar Kopenhagen mee zijn geweest weten waarschijnlijk nog wel hoe duur drank daar was, en dat we in Duitsland dus nog even snel heel wat ingeslagen hebben. Om even een beeld te geven hoe duur het hier in Oslo nu eigenlijk is: ik heb begin oktober een cruise naar Kopenhagen gemaakt, en toen hebben we in Kopenhagen ingeslagen, omdat het zo 'goedkoop' was.

Maar nu ik hier al bijna drie maanden ben, heb ik zo mijn manieren gevonden om goedkoop te leven (ik maak hier met een groep vriendinnen bijvoorbeeld mijn eigen wijn) en ben ik echt van deze stad en dit land gaan houden. Hoewel Oslo een aardig grote stad is, ben je binnen no-time bij een ontzettend groot mooi bos of meer. Maar vooral door mijn tripjes naar andere plekken in Noorwegen, met een 5 uur durende hike naar Preikestolen als hoogtepunt, ben ik van dit land gaan houden.

Op de prijzen na, lijkt het leven hier best veel op dat in Nederland, en zo ook het studieleven, ze doen hier zelfs aan het welbekende 'Leids kwartiertje'. Ik volg hier 4 vakken, en doordat ik deze zelf kon kiezen, zijn de vakken hier wat breder en op meer din-

gen gefocust dan in de bachelor in Leiden. Zo volg ik hier bijvoorbeeld een vak over terrorisme en een cursus Noors.

Ik ga bijna met mijn laatste maand hier beginnen, en die zal voornamelijk gevuld zijn met studeren. De eerste paar maanden ben ik hier namelijk amper aan toegekomen. Wel ga ik begin december nog met het vliegtuig naar het noorden van Noorwegen om daar hopelijk het noorderlicht te spotten.

Hoewel ik er natuurlijk ook wel weer naar uitkijk om naar huis te gaan, zal ik het leven hier heel erg gaan missen. Dit is echt een ervaring die ik nooit meer zal vergeten, en iedereen die twijfelt om naar het buitenland te gaan kan ik dan ook zeker aanraden om het gewoon te doen. Je zult er echt geen spijt van krijgen! Dat heb ik in ieder geval zeker niet.

Ha det bra!
Sylvia ■



Sylvia van Oevelen