



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## Groeten uit...???

Postma, W.

### Citation

Postma, W. (2012). Groeten uit..??? *Bestuurskundige Berichten*, 27(4), 20. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3212205>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3212205>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

## Groeten uit...???

In elke editie wordt een studieverlag geplaatst van een B.I.L.-lid die een tijd in het buitenland studeert of heeft gestudeerd. Dit keer is het de beurt aan afgestudeerd masterstudent Wouter Postma. Wouter heeft het tweede semester in Zuid-Afrika gestudeerd.

*Door Wouter Postma*

In januari 2012 verliet ik huis en haard om te gaan studeren in het land van wijn, safaries en Nelson Mandela, maar vooral het land van grote tegenstellingen. Vanuit het vliegtuig boven Kaapstad waren deze tegenstellingen al goed te zien; van wijken met heldere blauwe zwembaden tot de eindeloze krottenwijken rondom de stad.

Bij het verlaten van de koele luchthaven kwam de hete Kaapse zomer mij tegemoet op weg naar de auto van de Universiteit van Stellenbosch, die mij naar mijn nieuwe woonplaats bracht. Stellenbosch, een witte, rijke bubbel bekend om zijn goede wijn, was een semester lang mijn woonplaats .

Het huis waar ik woonde, The Poolhouse, lag midden op het campusterrein van de Universiteit. Het huis compleet met zwembad en grote braai deelde ik met twintig andere studenten uit Nederland, België, Duitsland, Scandinavië en Zuid-Afrika. Verdeeld over twee verdiepingen met elk vier badkamers, een grote keuken voorzien van alle gemakken en vijf dagen per week een schoonmaakster zorgden voor de nodige luxe. De twee schoonmakers kwamen elke werkdag lopen vanuit het nabij gelegen township waar zij woonden met hun familie in een "huis" niet veel groter dan de gemiddelde Nederlandse studentenkamer. Toch mochten de schoonmakers van geluk spreken dat zij een baan hadden en daarmee hun gezinnen konden onderhouden, want de werkloosheid onder de zwarte bevolking is nog altijd zeer hoog.

De Universiteit van Stellenbosch is een 'blanke' universiteit waar de helft van de colleges in het Afrikaans gegeven worden, de andere helft in het Engels. Ik heb colleges gevolgd over politieke conflicten en mensenrecht. Ook het vak over de Zuid-Afrikaanse geschiedenis mocht niet ontbreken. De vakken duren het gehele semester en vragen meer werk dan in Nederland doordat zowel tussendoor als aan het einde researchpapers en take-home exams geschreven moesten worden.

Stellenbosch is een echte studentenstad met een druk nachtleven, vooral op woensdagavond. De kroegen



*Wouter Postma*

zitten dan erg vol en als deze sluiten om 02:00 uur gaat het feest door in de Springbok, de studentendiscotheek van Stellenbosch. Na een afsluiter bij de grote gele M van McDonald's, kan je veilig naar huis lopen via de zogenoemde groene route over de campus. Deze route wordt beveiligd door de campus security zodat studenten tot in de vroege Afrikaanse uren veilig naar huis kunnen lopen. Mocht je te ver wonen om te lopen dan brengen ze je thuis.

Met Kaapstad om de hoek en vele activiteiten en wijnboerderijen in de buurt van Stellenbosch is een auto bijna onmisbaar in Zuid-Afrika. Mijn oude Mercedes uit 1972, genaamd Louise, bracht ons onder andere naar het zuidelijkste puntje van het Afrikaans continent, Cape of Good Hope en de olifanten van Addo Elephant Park.

Mocht je ooit de kans krijgen om voor een semester naar Stellenbosch te kunnen gaan... Gewoon doen! ■