



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## Lange reis naar het prachtige Jordanië: een verslag van de studiereis naar Jordanië

Rademakers, P.

### Citation

Rademakers, P. (2012). Lange reis naar het prachtige Jordanië: een verslag van de studiereis naar Jordanië. *Bestuurskundige Berichten*, 27(3), 30-31. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3212179>

Version: Not Applicable (or Unknown)  
License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)  
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3212179>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

## Lange reis naar het prachtige Jordanië

Een verslag van de studiereis naar Jordanië.

*Door Pauline Rademakers*



*De Buitenlandcommissie 'Klugtvaart'*

Op 23 april was het zo ver. Met 38 studenten begonnen we ons avontuur in Jordanië. De reis leek voorspoedig van start te gaan: iedereen was op tijd aanwezig, had zijn paspoort bij zich en mocht het vliegtuig in naar Istanbul. In Turkije bleek echter dat de vlucht naar Amman een vertraging had van elf uur. Turkish Airlines bood ons dan ook ter compensatie een hotel aan in hartje centrum Istanbul. Hier konden we wat eten, slapen en als we wilden nog even de stad in om de Turkse cultuur op te snuiven. Na deze korte tussenstop vervolgden we onze reis zonder verdere problemen richting het Midden-Oosten.

Tijdens de zonsopgang arriveerden we in Amman. Veel tijd om uit te rusten was er niet. Door de lange vertraging leek het er op dat we onze eerste afspraak bij de Central Bank of Jordan niet zouden halen. Na overleg en vergezeld door een persoonlijke militaire escorte, stonden we toch, drie uur na aankomst, netjes gekleed voor de bank. Hier kregen we een rondleiding, waarna een discussie volgde over de financiële situatie in Jordanië.

De rest van de dag waren we vrij om bij te komen of de stad te verkennen. Amman heeft veel te bieden, zoals de prachtige citadel, een oud Romeins theater, moskeeën, maar ook restaurantjes om lekker te eten of een waterpijp te roken.

De volgende ochtend vertrokken we onder begeleiding van onze escorte richting de European Union Delegation voor een presentatie van de ambassadeur over de rol

van de Europese Unie in Jordanië. Daarna volgde een meeting bij de Amman Stock Exchange voor uitleg over de Jordaanse aandelen- en obligatiemarkt en de economie. Onze laatste afspraak voor die dag was bij Jordan Customs, waar in werd gegaan op de taken van de douane in Jordanië.

Donderdag stond een afspraak met de Nederlandse ambassadeur Piet de Klerk op het programma. Hij ging tijdens zijn presentatie in op de taken van de ambassade en de relatie tussen Nederland en Jordanië. Na deze ontmoeting gingen we meteen door naar JOSCO. Deze dochteronderneming van Shell is opgericht in Jordanië voor onderzoek naar diepere olievoorraden, die op een speciale manier gewonnen moeten worden. Na uitleg over dit ingewikkelde proces, konden we onder het genot van pizza napraten met medewerkers van het bedrijf.

Jordanië heeft echter meer te bieden dan interessante bedrijven en instanties. Dus vertrokken we vrijdagochtend richting de Wadi Rum woestijn, die bekend is door onder andere Lawrence of Arabia. Bedoeïen reden ons met hun razendsnelle jeeps de woestijn in om deze te verkennen en de zonsopgang te aanschouwen. Na dit spektakel was er tijd voor een feestje in het bedoeïenkamp. We kregen traditioneel bereid eten en luisterden naar muziek. Het reizen in de woestijn was echter vermoeiend. Iedereen ging dan ook op tijd slapen, in een tent of onder de sterrenhemel.



*Op bezoek bij de Amman Stock Exchange*

Na een magische nacht met vallende sterren en andere rare verschijnselen betrokken we richting Petra. Hier hadden we de hele dag om door de kloof te lopen en de oude stad te bezichtigen. Maar we waren nog niet klaar met de Jordaanse bezienswaardigheden. Niemand kan naar Jordanië zonder een bezoek te brengen aan de klassieke stad Jerash en de Dode Zee. De zondag was dan ook een dag waarop iedereen Romeinse stof in zijn neus had en zich insmeerde met trekkende modder. We sloten de dag af met de Koninginnedagborrel op de Nederlandse Ambassade. Hier kon de polonaise natuurlijk niet uitblijven.

De volgende ochtend waren we al vroeg uit de veren, aangezien we drie activiteiten gepland hadden: the Ministry of Parliamentary Affairs & Political Development, the House of Representatives en de Jordan Rover Foundation. Bij de eerste twee afspraken konden we goed ingaan op het politieke systeem van Jordanië. De Jordan River Foundation was een heel andere soort organisatie, aangezien deze is opgericht ter bescherming van het Jordaanse kind. Er werd via een presentatie en een rondleiding duidelijk gemaakt wat deze organisatie kan betekenen voor mishandelde kinderen in het land. De dag werd afgesloten met een traditioneel Arabisch feestje in het hotel, met muziek, dans en taart.



*The House of Representatives*

Zo brak alweer de allerlaatste dag aan, met twee mooie afsluitende uitjes naar Buitenlandse Zaken en een ontmoeting met één van de belangrijkste politici van het land, Taher Masri, bij the House of Senate.

Op 2 mei vertrokken we weer vroeg richting het druilerige Nederland. Maar zoals blijkt uit de enthousiaste verhalen en de vrolijk, gebruide gezichten, kijken we terug op een fantastische tijd in Jordanië, die iedereen nog lang bij zal blijven. ■



*In de Wadi Rum Woestijn*