



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## Groeten uit...???

Beguin, R.

### Citation

Beguin, R. (2012). Groeten uit..??? *Bestuurskundige Berichten*, 27(3), 24. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3212171>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3212171>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

## Groeten uit...???

In elke editie wordt een studieverlag geplaatst van een B.I.L.-lid die een tijdje in het buitenland studeert of heeft gestudeerd. Dit keer is het de beurt aan derdejaarsstudent Rianne Beguin. Zij heeft het eerste semester in Londen gestudeerd.

*Door Rianne Beguin*

Van september tot en met eind december heb ik gestudeerd aan Queen Mary University in Londen. Via de rechtenfaculteit van Universiteit Leiden kon ik naar Londen, waardoor de keus voor vakken snel gemaakt was: rechten vakken. De vakken media law, intellectual property law, comparative european law en public international law heb ik af kunnen sluiten met 2 essays per vak. Ik vond het vooral leuk om te zien hoe het rechtssysteem van Engeland in elkaar zit en hoe dat naar voren kwam in die vier vakken. Naast de tien uur college per week en het schrijven van essays, was er gelukkig ook meer dan genoeg tijd om te genieten van de dynamische en altijd gezellige stad Londen.

Er is altijd wel iets te beleven. Van culturele dingen als de Big Ben en de National Gallery tot musicals en shoppen in zowel grote warenhuizen als de gezellige marktjes van Notting Hill en Camden. Elke dag was

er wel weer iets leuks te doen! Ook het bezoek uit Nederland kon er geen genoeg van krijgen.

In de periode dat ik in Londen zat, kwamen de kerstdagen steeds dichterbij en de Engelsen weten wel van uitpakken. Al begin november was de stad versiert met lichtjes, wat het des te leuker maakte om de stad in te gaan. Winter Wonderland, schaatsbanen en glühwein hebben voor leuke avondjes gezorgd.

Maar wat vooral voor leuke avonden zorgden, waren de chique clubs. Elk weekend kwamen de mooie jurkjes en hakken weer uit de kast om samen met vriendinnen het Londense uitgaansleven onveilig te maken. Deze clubs zijn niet te vinden in Nederland en ik keek dan ook elke keer weer mijn ogen uit.

Oud & Nieuw was dé perfecte gelegenheid om deze mooie maanden af te sluiten. Met een groep hebben we eerst lekker gegeten, waarna we langs de Thames naar de London Eye zijn gelopen en daar met duizenden mensen hebben kunnen genieten van het fantastische vuurwerk, om daarna nog één keer goed te feesten in een club.

Kortom, overweeg je te studeren in het buitenland, zeker weten doen! En twijfel je waar je heen moet gaan? Ik zeg Londen! ■



*Rianne Beguin*