



Universiteit
Leiden
The Netherlands

De week van... Lisanne Doedens

Doedens, L.

Citation

Doedens, L. (2011). De week van.. Lisanne Doedens. *Bestuurskundige Berichten*, 26(3), 26.
Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3212053>

Version: Not Applicable (or Unknown)
License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)
Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3212053>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

De week van... Lianne Doedens



Zoals in elke editie van Bestuurskundige Berichten nemen we ook dit keer een kijkje in het leven van een student. Dit keer is het de beurt aan derdejaarsstudent en tevens dit jaar B.I.L.-bestuurslid Lianne Doedens. Lianne bekleedt in het bestuur de functie Commissaris Acquisitie & Alumni.

Maandag

Zoals wel vaker gebeurt op maandag ochtend wordt ik wakker gemaakt door mijn moeder. Omdat ik een week-OV heb ga ik altijd, wanneer ik in het weekend in Renkum ben, op maandagmiddag terug naar huis.

's Avonds is het cordialavond met mijn cordial Brocante. We zijn met z'n twaalven en bespreken op de maandagavond alles wat ons bezighoudt. Na het eten drinken we een wijntje en vervolgens gaan we naar Agustinus. We zijn nu derdejaars en proberen nog altijd met een groepje naar de club of anders naar de Roebels te gaan. Praktisch elke week lukt dit. Om een uurtje of één lig ik op bed, een prima tijd.

Dinsdag

Dinsdagochtend gaat om kwart voor negen mijn wekker, om tien uur heb ik bestuursvergadering op de faculteit. We beginnen met het bekende 'puntje privé', er zijn immers altijd wel verhalen te vertellen. Daarna is de tijd aangebroken om serieus te vergaderen. Om half 1 zit het erop, tijd om te lunchen en dan door naar de volgende vergadering met mijn commissie Acquisitie & Alumni. Deze duurt aanzienlijk korter; na een half uur is het voorbij. De rest van de middag mail ik nog wat, drink ik koffie en bereid ik een vergadering voor morgen voor. Om half vier ga ik naar huis, gauw omkleden en op de fiets richting het USC, om naar mijn spinningles te gaan. Als ik om zeven uur thuis kom staat het eten net op tafel. Heerlijk, ik kan altijd zo met huiseten aanschuiven! Ik woon met tien chicks in een erg gezellig huis in de Vrouwensteeg. Na het eten, de thee en de afwas ga ik lekker op m'n kamer hangen, twee afleveringen GTST kijken en dan naar bed.

Woensdag

Alweer om negen uur opstaan, wanneer kan ik nou eens uitslapen..! Ik haast me naar het FSW, om tien uur begint mijn B.I.L.-dienst. Er zijn altijd wel leden aanwezig in de B.I.L.-kamer, dat maakt het gezellig. Muziekje aan, koffie erbij en voor je het weet is het alweer 1 uur en komt Penny de middagdienst draaien. Ik blijf nog even aan het werk, om half drie heb ik een vergadering met de alumnicommissie van het instituut Bestuurskunde. We bespreken de nodige zaken en om half vijf stap ik weer op de fiets naar de Digros. Ik eet vanavond met huisgenootjes, waarna we met z'n allen een film gaan kijken. Daarna slapen. Hoewel? Bijna vergeten, ik heb morgen college! Ik volg op het moment één vak; ethiek. Wanneer het mogelijk is ga ik erheen. Van punten halen komt dit jaar niet erg veel, maar dat geeft niet want ik kan het altijd volgend jaar opnieuw doen. Ik denk aan mijn to-do-list, waar erg veel opstaat. Een wekker zet ik toch maar niet...

Donderdag

Uitslapen! Dat wil zeggen; kwart over tien uit bed. Rustig opstaan, ontbijten, douchen, koffie zetten; een ideaal begin van de dag. Ik start m'n laptop op en log direct in op de portal waarmee ik bij alle bestanden van de B.I.L.-computer kan. Ik pak het boekje met mijn to-do-list erbij. Het is maar goed dat ik niet naar college ben gegaan, op het moment is het nuttiger om me met bestuurszaken bezig te houden. Dat doe ik dan ook de rest van de dag. Als SOG-project ga ik mijn kamer opruimen, wat zoals altijd mislukt. Immers ontstaan uit chaos mooie dingen. Ik ga weer aan de slag met nuttige zaken. 's Avonds eet ik met wat bestuursgenootjes en gaan we naar de Next.

Vrijdag

Vandaag heb ik weer een ochtenddienst. Het is vrij rustig op de vrijdagochtend, maar dat is prima. Ik kan wat telefoontjes doen en mailtjes sturen, ondertussen samenvattingen verkopen en kletsen met de leden. Ik blijf de rest van de middag op de faculteit, ik kan er op mijn gemakje wat werkzaamheden doen en met de rest van het bestuur is het heel gezellig. Ik ga even op bezoek bij de SPIL in hun hok een stukje verderop in de gang, altijd leuk. Dan is het vier uur; tijd voor onze eigen vrijdagmiddagborrel! Er staat nog een flesje wijn koud en er is nog bier. Het weekend kan beginnen! Ik maak plannen voor 's avonds: ik ga met cordialgenootjes eten, wijntjes drinken en vervolgens naar de dixo. Het wordt een mooie avond, als ik terugloop naar huis is het al licht. Fijn, weekend!