



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## De week van: Tycho Laan

Laan, T.

### Citation

Laan, T. (2008). De week van: Tycho Laan. *Bestuurskundige Berichten*, 23(4), 31. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3211763>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3211763>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Vrij veilig of vrij onveilig? Een column over Veiligheid in Leiden, met een hoofdletter V.

Onlangs vond ik in mijn inbox tussen de e-mails van de Dag van het Respect en de Maand van het Spannende Boek een mail getiteld: 'CDA Veiligheidsweek 12-19 november 2008'. Let wel, Veiligheid was geschreven met een hoofdletter V! Mijn hart maakte een sprongetje, dit belooft wat! In de zes jaar dat ik in Leiden woon heb ik me nog nooit onveilig gevoeld, een relletje of een ordinaire vechtpartij meegemaakt, en met zo'n Veiligheidsweek met hoofdletter V zou het er misschien eindelijk eens van komen. Aangezien we in Leiden geen Vogelaarwijken hebben en we die nu vermoedelijk ook nooit meer gaan krijgen, was ik onbekend met het concept en vroeg ik me af: een Veiligheidsweek, wat moet een mens daarvoor doen. Is het iets om voor thuis te blijven, of moet ik juist de straat op? Is themakleding verplicht of is het juist ongepast als ik met een politie-uniform en opklaksnor in de stad ga surveilleren? Lastige kwesties.

De wildste gedachten schoten door mijn hoofd: misschien hebben ze wel een optreden van een bekende Nederlander geregeld? Gerard Joling heeft net afgezegd voor het Eurovisiesongfestival, en is vast nog op zoek naar een schnabbel. Kunnen we mooi bier naar het podium gooien en gearresteerd worden voor openbare dronkenschap. Of beter nog, er komt een politicus uit de Haagse kaasstolp. Die gaat dan 'het land in' zoals dat heet, om te praten met 'echte burgers' en zo te weten te komen 'wat er leeft in de samenleving'. De regeringspartijen hebben daar nu 100 dagen ervaring mee, dus dat moet een evenement van jewelste worden. Dat resulteert geheid in een hoop gescheld op 'de hoge heren in Den Haag die elkaar de hand boven het hoofd houden!' Spannend, spannend!

Ik opende de mail: 'Van woensdag 12 november tot woensdag 19 november laat het CDA de burger aan het woord.' Zie je wel, daar heb je de burger al, dit kan leuk worden! En ja hoor, CDA-Tweede Kamerlid Frans de Nerée tot Babberich komt op werkbezoek. Een achternaam die de Leidenaren al vloekend lekker door de mond kunnen laten rollen. Alsof ze het erom hebben gedaan bij het CDA. Opgewonden las ik verder: 'Wat kunnen burgers zelf doen om de politie te helpen bij het vergroten van de veiligheid?' Plots kreeg ik het Spaanse benauwd: dit gaat de verkeerde kant op. Even verderop werd ik weer gerustgesteld: 'Op een vorige week gepubliceerde lijst van de meest onveilige Nederlandse gemeenten bekleedt Leiden een bescheiden 43e plaats. "Dat kan en moet beter", aldus Frank van Dijk, CDA gemeenteraadslid en woordvoerder veiligheid.' Kijk, dat is een man met ambitie. Met een beetje goede wil komen we volgend jaar met stip op nummer tien binnen!

Maar toen las ik de grote afsluiter, het eindrapport. Punt 1: Er gaat gewerkt worden aan het 'enge-plekken-plan'. Ik checkte nog even of ik niet per ongelijk een rapport over de erbarmelijke staat van de gezondheidszorg aan het lezen was, maar dát bleek niet het geval. Een enge-plekken-plan?! En dat terwijl 54% van de ondervraagden zich nog nóóit onveilig heeft gevoeld! Een ander punt: coffeeshophouders moeten voorlichting geven aan hun klanten over de schadelijke effecten van drugsgebruik. Alsof je een kaasboer verplicht zijn klandizie er bedacht op te maken dat die heerlijke langdurig gerijpte oude kaas wél een aanslag op hun cholesterolgehalte betekent. En dan moet er ook nog een Veiligheidshuis komen in Leiden. Die komt dan zeker in plaats van de discotheek aan het stationsplein, die al sinds mensenheugenis in de planning staat. Welja, dan is er écht geen enkele reden meer om 's avonds de deur uit te gaan en is die geplande uitgaansoverlast alweer van de baan, nog vóórdat hij veroorzaakt kan worden.

U begrijpt, ik was wat sipjes, en heb maar even gegoogled naar wat er verder in politiek Leiden gebeurt. Wat bleek: GroenLinks deelde spaarlampen uit voor een beter klimaat. En op diezelfde dag organiseerde de PvdA een heuse 'wijkactie' op het Diamantplein. Er staat zelfs een filmpje van op hun website, waarop te zien is hoe ze, met de muziek van het tv programma Eigen Huis en Tuin eronder gemonteerd, een paar nieuwe struikjes in de berm planten en wat herfstbladeren oprapen. Nee, daar werd ik ook niet meer vrolijk van. Maar wacht, onderaan de e-mail staat nog iets: 'Het CDA café op 19 november is toegankelijk voor iedereen die zijn mening kwijt wil over het onderwerp veiligheid.' Kijk, dat moest ik dan meer eens doen. Dan loop ik na afloop naar huis via een 'enge plek', en pak ik met een beetje geluk toch nog ergens een vechtpartijtje mee.

Peter Kasbergen

Peter Kasbergen haalde in Leiden zijn bachelor Bestuurskunde. Onder de vlag van zijn eenmanszaak Public Cinema ([www.public-cinema.com](http://www.public-cinema.com)) doet hij bestuurskundig onderzoek en maakt korte films in opdracht van organisaties in de publieke sector. Op regelmatige basis schrijft hij columns, essays en verhalen die terug te lezen zijn op zijn weblog [www.kafekasbergen.blogspot.com](http://www.kafekasbergen.blogspot.com). Onderstaande column schreef hij voor een politiek café van het CDA in Leiden.

De week van...

## Tycho Laan

Tycho Laan (19) is in september begonnen met Bestuurskunde in Leiden. Tycho heeft voordat hij in Leiden begon jaren in Marokko, Turkije en Suriname gewoond en hij heeft op gewone scholen gezeten maar ook op scholen voor visueel gehandicapten. Tycho is namelijk slechtziend, hij heeft Retinitis Pigmentosa, een erfelijke oogziekte waarbij het netvlies langzaam afsterft. Deze aandoening is een combinatie van kokervisus, nachtblindheid en kleurenblindheid. Momenteel ziet hij nog 2 á 3 procent. Tycho laat zich niet beperken door zijn slechtziendheid. Hij gaat gewoon met de trein naar school en kan alle lessen volgen met de nodige hulpmiddelen. Bestuurskundige Berichten liet Tycho een week lang, van 3 t/m 7 November een dagboek bijhouden over zijn studie, zijn leven als student en de gevolgen van zijn beperking voor zijn studentenleven.

### Maandag

Vandaag is weer het begin van een nieuwe week. Ik kom met de trein naar Leiden, als je eenmaal weet hoe alles werkt en waar eventuele obstakels op de route naar school zijn, is het goed te doen. Op straat en op school loop ik met een taststok. Op maandag heb ik altijd sociologie in het Gorleaus wat de reis naar school net even wat lastiger maakt. Gelukkig kom ik altijd wel een klasgenoot tegen op het station en lopen we er samen naartoe. Na het college ga ik naar het Election Debate van de B.I.L. Ik volg sowieso de verkiezingen in de Verenigde Staten en het was erg leuk om bij te wonen: ontzettend leuk initiatief van de B.I.L.!

### Dinsdag

Ik heb vandaag niet zoveel bijzonders te doen, doordat ik midden op de dag college heb van één tot drie en ik ook een uur naar Leiden moet reizen is de dag eigenlijk al gevuld. Aangezien de powerpoint-presentatie van de docenten soms moeilijk te zien zijn, kijk ik van tevoren even op Blackboard. Tevens maak ik notities op mijn laptop, die aangepast is met een vergroot- en spraakprogramma.

### Woensdag

Vandaag eerst naar college en daarna leren. Lezen is de afgelopen jaren wat moeilijk geworden, dus maak ik gebruik van een speciaal apparaatje dat de boeken voorleest. Hiervoor moet ik eerst de ingescande boeken als Worddocument op het apparaatje zetten.

De boeken kunnen ook door een speciaal bedrijf om worden gezet naar een Worddocument, maar we hebben thuis het heft in eigen handen genomen door de belachelijke wachttijden van meer dan drie maanden. Het is een goede oplossing en het scheelt veel tijd en leeswerk.

### Donderdag

Donderdag is altijd een korte dag met alleen 's morgens een werkgroep. De rest van de dag besteed ik aan leren en thuis lekker niets doen. Soms ga ik later in de middag naar de sportschool: daar heb ik een vast trainingsprogramma (gewichten heffen, lopen op de loopband e.d. Teamsporten zijn voor mij immers wat lastiger om te doen). 's Avonds heb ik een verjaardag van een vriend. Het feest wordt later voortgezet in een discotheek, maar ik besluit wat eerder weg te gaan omdat de discotheek erg donker voor mij is.

### Vrijdag, zaterdag en zondag.

Van één tot drie heb ik op vrijdag een werkcollege en vervolgens ga ik weer naar huis. Doordat Sinterklaas in aantocht is besluit ik nog even naar de stad te gaan: dit jaar mogen we weer gaan dobbelen om allemaal nuttige en nutteloze cadeaus, dus tijd om wat 'mooie' spullen aan te schaffen. 's Avonds ga ik gezellig uit in mijn woonplaats, naar een kroeg waar het niet zo donker is en ze goede live-muziek spelen. Ik heb me momenteel nog niet aangesloten bij een studentenvereniging, aangezien ik eerst even wilde zien hoeveel tijd ik kwijt was met de studie. Maar om in de toekomst iets bij een studenten- of studievereniging te doen lijkt me zeker leuk! Naast het uitgaan, leren en sporten ben ik in het weekend ook vaak op internet te vinden: zo val ik medestudenten vaak lastig (of omgekeerd) op MSN en doe ik bijvoorbeeld mee aan een politiek simulatie spel.

