



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## Waarde leden

Mauritz, E.

### Citation

Mauritz, E. (2008). Waarde leden. *Bestuurskundige Berichten*, 23(1), 38. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3211671>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3211671>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

## Waarde leden,



"Bla bla bla..." Dat was wat ik antwoordde op het vraaggesprek in de vorige BB toen ik mij mocht voorstellen als aankomend voorzitter van de B.I.L.. Nu zijn we al een aantal maanden bezig en ben ik zeer vereerd dat ik het eerste bestuurspraatje mag houden van het 23e bestuur.

Na onze inauguratie zijn we direct aan de slag gegaan met alle plannen die we bedacht hadden. Op een ALV zijn onze beleidsplannen gepresenteerd en met z'n zevenen bekijken we continu hoe we het best gehoor kunnen geven aan ons motto: "Bridging the gap" dat slaat op de brugfuncties die de vereniging vervult.

Eenmaal aan het roer van het schip dat de naam B.I.L. draagt, blijkt het zicht vanuit de stuurhut je verrassende inzichten te geven. Het is niet altijd even eenvoudig om grote golven (kansen) op de juiste manier te benaderen en de juiste koers te behouden. Een uitdaging vormt het des te meer om op de juiste manier mee te varen en niet om te slaan. Uiteindelijk is het natuurlijk wel: hoe groter de golf, des te verder hij je brengt waar je wilt komen.

We zijn ook aan de slag gegaan met het werven van leden voor de vele commissies die de B.I.L. rijk is. Veel mensen bleken bereid om iets voor de vereniging te betekenen wat resulteerde in volle commissies met daarin enthousiaste mensen. Zij gaan het dit jaar mogelijk maken dat er mooie activiteiten mogelijk zijn, dat de reizen naar Brussel en Washington "tip-top" geregeld zijn, dat de kwaliteit van het onderwijs gehandhaafd wordt of zelfs verbeterd, dat veel bedrijven de B.I.L. weten te vinden als platform om studenten te bereiken en natuurlijk dat de verenigingsbladen geproduceerd worden.

Samen maken we er iets moois van en we hopen u in grote getale op onze activiteiten te mogen ontmoeten.

Edward Mauritz

Voorzitter van het 23e bestuur der B.I.L.

## EersteJaarsWeekend '07

Door Femke Jelles

In het weekend van 11 en 12 augustus was het weer zover; met maar liefst 40 eerstejaars en veertien bestuursleden (h.t & f.t.) ging de B.I.L. op

### EersteJaarsWeekend!

Op het station begon het al goed, beide besturen waren aanwezig en de sfeer zat er gelijk goed in door met zo'n grote groep de trein te bezetten op weg naar Reeuwijk. De rit verliep prima, even wachten op de bus, maar ook dat ging eigenlijk vrij snel. Tegen half 1 waren we met z'n allen aangekomen bij de voor de B.I.L. zeer vertrouwde "Reeuwijkse Hout"!

Na de lunch die dankbaar ontvangen werd, was het al tijd voor nog zo'n oud en vertrouwd iets, namelijk het grote "Knappe Kamran namen spel."

De alliteraties zorgden zoals altijd voor veel hilariteit; Zuipende Zeno, Sexy Sanne, Jamming Jessie en ook Nekkende Nik passeerden de revue.

Door dit spel leerde iedereen ongeveer elkaars namen, wat het hele weekend (en de rest van de studietijd) handig was!

Vervolgens was het voor iedereen tijd om de spullen te pakken en te vertrekken naar de Reeuwijksche Plassen om daar op het strand fantastische spellen te doen die het nieuwe bestuur had bedacht! In groepjes van 5 à 6 mensen was het bedoeling dat de eerstejaars langs alle zeven spellen zouden gaan om bij elk spel kennis te maken met een lid van het nieuwe bestuur. De eerstejaars moesten rennen met een spons, op kratjes staan, twisteren en zelfs

hints spelen. Zo leerden de eerstejaars elkaar beter kennen, net als de nieuwe bestuursleden van de B.I.L! Aangezien het echt supermooi weer was, konden enkelen, waaronder onze nieuwe voorzitter het niet laten om een duik te nemen in het water, en met zijn enthousiasme nam hij enkele eerstejaars met zich mee! De anderen kletsten onder het genot van een biertje in de zon verder.

Aangezien het al bijna avond werd, werd het tijd om terug te gaan en in de snackbar van de "Reeuwijkse Hout" te gaan eten. Tijdens het eten, relaxed én nog steeds in de zon, werd patat, frikandel of kroket genuttigd en met een ijsje toe was het helemaal prrrima!

Na het eten trok iedereen een trui aan en begonnen we in drie groepen aan het grote "Kolonisten-studenten-leer-Leiden-kennen-spel"! Het was de bedoeling om zoveel mogelijk studentenkamers/bier/studiepunten te halen en wie dat het meest had won. Gepresenteerd door zowel Nik als Govert in B.I.L.-Bretels, werden er moeilijke vragen gesteld, blokjes studentenkamers gejat en gelobbyd bij oud-Billers.

Hierna werd nog even door gekletst met flink wat biertjes en werd iedereen voorbereid op de toch wel mooiste disco van het jaar. Aangezien er eigenlijk Bingo was, zou er geen disco zijn, maar de camping maakte graag een uitzondering voor de B.I.L.!

Zodra de B.I.L dan ook tegen 23.00 uur binnenstormt worden snel de bingoprijzen van het podium gehaald en barst de disco los.

Ook worden er de nodige dansjes gedaan & biertjes gedronken. En na al dat bier ontstaan er zowaar ook nog verscheidene romances, die als iedereen tegen 2 uur teug naar de tenten loopt, gewoon nog even doorgaan in de bosjes...



De volgende dag is het al weer vrij vroeg actief worden met ochtendgymnastiek onder leiding van Govert. Daarna springen velen even onder de douche om daarna met z'n allen een boottocht te maken over de Reeuwijksche Plassen. Super relaxt, aangezien het erg mooi weer is, en iedereen kan uitbrakken -met een kopje koffie- in de zon op de boot.

Hierna is het al weer tijd om langzaam aan de spullen te gaan pakken, maar eerst nog verzorgen Josien & Femmy samen nog de "Befaamde Bestuurs Bingo". Iedereen van zowel het oude bestuur als het nieuwe bestuur wordt erin besproken en de nummers die in de tekst voorkomen moeten afgestreept worden op het bingo kaartje! Er zijn vele mooie prijzen te winnen, en bij valse bingo moet er een liedje gezongen worden! Hierna is het dan echt tijd om naar Leiden te vertrekken, en tegen 18.00 uur is de groep dan ook terug in Leiden.

Met een gedeelte van de groep wordt nog in het Pannenkoekenhuis gegeten en daarna is het EJW '07 dan echt voorbij, Terwijl de eerstejaars snel naar huis gaan, om de volgende dag te beginnen met de ELCID-week, taaien ook de bestuursleden af.

Het was weer een geniaal, memorabel weekend!!!