



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Interview Aboutaleb

Essakkati, H.

Citation

Essakkati, H. (2005). Interview Aboutaleb. *Bestuurskundige Berichten*, 20(2), 33-34. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3211377>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3211377>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).



Interview Aboutaleb

Aansluitend bij het thema van de korte buitenlandse reis naar Parijs leek het de commissie BB interessant om wethouder Aboutaleb te informeren naar zijn mening over het immigratie- en integratievraagstuk in Nederland. Met enige moeite wist de BB een interview met hem te regelen. Persoonlijke vragen over zijn gezin en/of privé-leven konden niet worden gesteld vanwege zijn veiligheid. Mijn eerste vraag kon meteen naar de prullenmand worden verwezen.

Ter informatie: Ahmed Aboutaleb werd op 29 augustus 1961 geboren in Beni Sidel in Marokko. Op 15-jarige leeftijd ging hij naar Nederland. Hij studeerde elektrotechniek aan de HTS in Den Haag en heeft als verslaggever gewerkt bij RTL4 nieuws, RVU televisie, de NOS-radio en radio Veronica. Hierna rolde hij de politiek in als voorlichter van staatssecretaris Simons en minister d'Ancona. Voordat hij wethouder van Amsterdam werd, was hij werkzaam als directeur van de sector Maatschappelijke, Economische en Culturele Ontwikkeling (MEC).

Aboutaleb is vanaf 4 februari 2004 de wethouder van Amsterdam, met in zijn portefeuille Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd en Diversiteit en Grote Stedenbeleid (GSB). Hij is een bekend gezicht geworden op televisie door de moord op Theo van Gogh, waarna hij in een brief met de dood bedreigd werd.

Wat wilde u worden toen u nog in Marokko zat?

"Ik was een jongen die dichter wilde worden. Ik was helemaal gek van de Egyptische dichter Riad el-Sounbatti, die componeerde voor Oum El Kalthoum. Hij schreef een liedje voor Oum El Kalthoum (een Egyptische zangeres uit de jaren vijftig, die in de Arabische wereld bekend stond om haar trieste nummers, red.), waarin hij schreef over een man en een vrouw die hand in hand over het strand rennen. Hij schreef dat de man en vrouw hun eigen schaduwen voorbij renden. Wat een beeldspraak. Ik kreeg letterlijk kippenvel van zijn woorden gecombineerd met de muziek van Oum El Kalthoum. Ik zou graag in de voetsporen willen treden van Hallaj, een beroemde Iraakse Soefi (een aanhanger van het soefisme: een stroming waarin verdieping van het eigen leven en niet pessimistisch zijn, centraal staat, red.) die in de 10^e eeuw onthoofd is in Bagdad, doordat hij afvallig was in de islam. Ik zou wel eens naar zijn geboortedorp en woonplaats willen gaan om te ontdekken wat voor een persoon het was. Helaas staat Irak niet bepaald bekend om haar veiligheid. Daarom wacht ik tot de stabiliteit is wedergekeerd. Het blijft een droom."

Zou u overwegen Tweede-Kamerlid te worden?

"Natuurlijk. Ik vrees alleen dat ik geen goed Tweede-Kamerlid zou zijn. De PvdA-fractie is heel groot. Er zijn maar een paar



portefeuilles te verdelen over de hele fractie. Een fractie zoals de PvdA bestaat uit zoveel mensen die zich bezig houden met, een naar verhouding tot de mensen, klein pakket. Ik ben een doener. Als Tweede-Kamerlid ben je meer een controleur van de overheid. Ik zou daar niet mijn ei kwijt kunnen."

Front National, de Partij van Le Pen krijgt steeds meer stemmen in Frankrijk. Denkt u dat Groep Wilders bij de volgende verkiezingen kan concurreren met partijen als CDA, VVD en PvdA?

"Le Pen heeft 15% van de totale stemmen. Bij de laatste verkiezingen is zijn partij wel enigszins gezakt. Ik denk niet dat Wilders op dat niveau kan concurreren. Er schuilt een zekere aantrekkingskracht in zijn radicale uitspraken. Bovendien groeit zijn populariteit door personen zoals Mohammed B. en Samir A. Wilders wordt echter geen nieuwe Pim Fortuyn."

"Ik ben een doener. Als Tweede-Kamerlid ben je meer een controleur van de overheid. Ik zou daar niet mijn ei kwijt kunnen."

We hebben gezien bij de LPF, dat zulke partijen ten onder gaan in onderlinge ruzies. De Nederlandse kiezer heeft in dat opzicht wel wat geleerd de afgelopen jaren. Bovendien moet Wilders kleur bekennen over andere onderwerpen. Ik weet wat hij vindt van de islam en integratie, maar wat vindt hij van de volkshuisvesting, gezondheidszorg, en onderwijs? Wat doet de het electoraat als hij zijn totale verkiezingsprogramma bekend maakt? Dat zullen we nog wel zien. Pim Fortuyn had 26 zetels, maar Wilders zal nooit zoveel halen. Ik denk dat hij bij de volgende verkiezing een paar zetels zal halen."

Toen u werd gevraagd wethouder te worden, moest u er nog over nadenken. Maar u hebt toch de overstap gemaakt naar de politiek. Waarom?

"Ik had een week de tijd om daarover te beslissen. Ik was in Marrakech toen ik werd aangesproken om wethouder van Amsterdam te worden. Toen ik overwoog nee te zeggen, werd mij verteld dat ik niet zo 'eigenwijs' moest zijn. Vervolgens heb ik toch ja gezegd, waar ik geen spijt van heb gehad. Ik hoop dat ik Amsterdam nog lang mag dienen. Volgens de waardering van de publieke opinie mag ik in alle bescheidenheid zeggen dat ik een verschil heb kunnen uitmaken."

In de media wordt u 'een Nederlander met een eigen identiteit' genoemd. Kunt u zich daarin vinden?

"Mij is wel eens gevraagd tijdens een discussie: Moest je veel achterlaten om een Nederlander te worden? Daarop antwoordde ik dat ik niet zozeer dingen achterlaat, maar meeneem. Ik ben de persoon geworden die ik ben door veel bij te leren. Ik heb HTS gedaan, waarmee ik nu niets doe, maar de logica achter elektrotechniek kan ik wel toepassen bij de logica van een wethouder. Veel protocollen die ik heb geleerd tijdens mijn carrière in de media pas ik nu als wethouder zijnde nog steeds toe. De vaardigheden die ik nodig heb als wethouder, komen niet van opleiding of opvoeding, maar door mijn participatie binnen organisaties. Ik begon al daarmee als 18/19-jarige jongen. Ik was of ik ben een leergierige persoon die graag met anderen iets wilde opzetten. Dat heeft mij maatschappelijke vorming gegeven."



Als er al sprake is van een achterstand, wat zijn dan uw ideeën op gebied van integratie?

"De grootste uitdaging is 'de integratie van de islam'. Als de islam niet wordt gezien als een gevaar voor de samenleving, en er geen discussie over de islam is, dan is de integratie compleet, wat wij niet meer zullen meemaken. Je kunt het vergelijken met de integratie van de joden in Amsterdam: die duurde ongeveer 300 jaar. Ik denk dat 'onderwijs' een grote rol speelt in de integratie van Marokkanen. Integratie hoort samen met het onderwijs. Belangrijk hierbij is geduld uitoefenen en bereid zijn te investeren op vooral onderwijs."

Op basisscholen worden aan allochtone leerlingen onterecht een laag studieadvies gegeven. Als ze bijvoorbeeld naar vmbo gaan, dan wordt het moeilijker om naar de havo-vwo te gaan. Wat moet er gebeuren om dit soort praktijken tegen te gaan?

"Wilders moet kleur bekennen over andere onderwerpen. Ik weet wat hij vindt van de islam en integratie, maar wat vindt hij van de volkshuisvesting, gezondheidszorg, en onderwijs?"

Er is een onderzoek uitgekomen over de mate van integratie van Marokkanen. Daarin stond dat de Marokkanen redelijk goed zijn geïntegreerd. Hoe komt het dat ze dit onderzoek niet hebben gebruikt, maar andere onderzoeken wel waarin Marokkanen negatief worden afgebeeld? Wat vindt u, zijn Marokkanen niet geïntegreerd?

"Ja, dat is een onderzoek van de Sociaal Cultureel Planbureau van Dagevos. Dat komt, omdat Marokkanen minder groepsgericht zijn vergeleken met Turken. Marokkanen proberen in hun eentje te integreren. Of dat is gelukt, weet ik niet. De Turken zoeken elkaar op. Zij beginnen bijvoorbeeld Turkse restaurants en winkels. Zij zijn veel meer ondernemend dan de Marokkanen. Bijvoorbeeld als Turken worden geweigerd voor een discotheek dan beginnen ze hun eigen discotheek. Als Marokkanen worden geweigerd dan 'slaan we erop los'. De heersende, algemene opvatting over Marokkanen wordt gepubliceerd door de Elsevier, HP/De Tijd waarin een negatief beeld van Marokkanen wordt afgebeeld. Zij vertroebelen het beeld. Wij Marokkanen weten wel beter. Mijn zus is onlangs arts geworden. Daar wordt niet naar gekeken. Iedereen zegt dat de integratie mislukt is, maar kijk eens om goed je heen en dan niet alleen naar wat er op straat gebeurt."

Grappig, dat je hierover begint. Een tijdje geleden was het namelijk zo dat allochtonen een te hoog studieadvies kregen in Amsterdam. Nu is er weer sprake van een te laag studieadvies. Het kan te maken hebben met de lage verwachtingen die leraren

hebben ten opzichte van allochtone kinderen. Zij worden bij voorbaat al gezien als 'criminelen', die hun plaats moeten kennen. Wat we nu proberen te doen is met de basisscholen te praten. Vmbo is op zich geen slechte opleiding. Ik heb dat ook gevolgd. Uiteindelijk gaat het om de wilskracht van de leerling om verder te gaan.

Het is niet de opleiding die slecht is, maar op de vmbo komen ze wel in aanraking met de verkeerde mensen. Zo wordt het voor hen moeilijker om door te stromen naar de havo/vwo. Dat is waar, maar het gaat uiteindelijk om het karakter van die persoon. Marokkaanse jongens gaan makkelijker met de stroom mee, omdat die hun enige houvast is. Belangrijker is, dat de meeste Marokkaanse jongeren geen voorbeeld hebben die hun laten zien hoe belangrijk onderwijs is. Indien noodzakelijk wil ik graag deze voorbeeldfunctie voor Marokkanen vervullen. □

Hayat Essakkati

Agenda

24 maart

After-tentamenborrel na het tentamen Recht-I om 12.00uur in Stadscafé van der Werff

1 april

Excursie Uitzending B&W

13 april

De eerste ouderavond van de B.I.L. in samenwerking met het Departement Bestuurskunde

18 april

Presentatie van de nieuwe beschermheer van de B.I.L. em. prof. dr. Hans Bekke om 17.00uur in Etablissement Einstein.

21 april

Bedrijvenborrel van de B.I.L. om 17.00uur tot 19.00uur in Etablissement Einstein. Het bedrijf Alons & Partners Consultancy zal zich presenteren voor de leden van de B.I.L.

23-24 april

De B.I.L. loopt voor het eerst mee in de batavierenrace. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Geef je op in het Bureau (SB-03). Na het lopen is er een gigantisch studentenfeest in Enschede.

26 april

Halfjaarlijkse ALV om 19.00uur in Etablissement Einstein

Prikbord

*** Indien u in het collegejaar 2004-2005 geen B.I.L.-lid meer wilt zijn, dient u uw lidmaatschap **vóór 1 juli 2005 schriftelijk** op te zeggen bij de B.I.L.:

B.I.L.

Wassenaarseweg 52

Postbus 9555

2300 RB Leiden

*** Vind je het leuk bestuurskundig gerelateerde stukken te schrijven? Stuur ze dan naar de redactie van Bestuurskundige Berichten op bovengenoemd adres.

*** Heb je een adreswijzing? Geef het even door aan de Secretaris op bovenstaand adres.

*** Het thema van de volgende Bestuurskundige Berichten is "Media"