



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Het Allereerste B.I.L diner!

Seggeren, A.F. van

Citation

Seggeren, A. F. van. (2004). Het Allereerste B.I.L diner!. *Bestuurskundige Berichten*, 19(2), 21.
Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3211251>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3211251>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).



Het Allereerste B.I.L diner!

Op de avond van 1 april kwam onze stoet van bestuurskundigen met aanhang binnen in het restaurant BaBBilage. We voelden ons er gelijk thuis, tussen de ministeries in het bestuurlijke centrum Den Haag. Wij als toekomstige ambtenaren konden ons gemakkelijk een aantal uur in dit restaurant vermaken...

Het voor het eerst georganiseerde B.I.L. diner begon rond zeven uur met het verzamelen op het Centraal Station van Leiden en daarna gingen we met z'n allen met de trein naar Den Haag. Na een kleine wandeltocht in Den Haag waren we op onze eerste plaats van bestemming: het restaurant BaBBilage. Wij werden daar hartelijk ontvangen en naar onze plaatsen geleid. We kregen de gehele bovenverdieping tot onze beschikking, die er erg gezellig en knus uitzag.

Er werd al gauw voor een drankje gezorgd en iedereen kon rustig het

rumoerig, want een groep van dertig B.I.L.-ers kun je niet eens stil krijgen met een overheerlijke soep.

De soep had men zo op en het personeel van BaBBilage zetten in no-time iedereen het hoofdgerecht voor. Ook waren er over het hoofdgerecht van alle kanten positieve klanken. Het gekookte kreeftje, dat ter versiering op het bord lag, bleek een bron van vermaak. Bijna niemand zag het als een lekker toevoegsel van het hoofdgerecht.

Terwijl iedereen zo aan het genieten was van het eten,

werden genuttigd in een café aan het Plein. Maar er waren al snel een aantal mensen die inzakten, na al dat overheerlijke eten, en die vertrokken richting trein. De rest van de groep ging op weg naar de discotheek Asta, waar het eten er weer af gedanst werd.

Al met al was de avond erg gezellig en leuk en ook erg voor herhaling vatbaar. Het enige dat misschien als minpunt van de avond kan worden gezien, is de grootte van de groep, die was nog best aan de kleine kant. Maar tenslotte was het de eerste keer dat het B.I.L. diner plaats vond... □

Femke van Seggeren

"Nog net voordat we Babbilage zouden verlaten, werd elk stelletje op de foto gezet ter herinnering van het allereerste B.I.L.-diner."

eigen gemaakte B.I.L. menu bekijken. BaBBilage zou voor ons een geheel driegangen-menu op tafel zetten. Voor de eerste twee gangen was er keuze uit twee soorten gerechten, bij het voorgerecht kon men kiezen uit tomatensoep of ossenstaartsoep en bij het hoofdgerecht was er keuze uit kipsaté en zalm. Het dessert was voor iedereen gelijk, namelijk een overheerlijke chocolade tartufo.

De keuze was voor iedereen al snel gemaakt en terwijl het overal lekker rumoerig was, werden de soepen geserveerd. De voorzitter wilde natuurlijk nog wel even iedereen even een goede maaltijd wensen en ook de commissaris activiteiten liet even weten dat hij er was. Toen werden de soepen aangevallen en werd er overal lekker geslurpt. Het bleef natuurlijk wel

drinken en het gezelschap in de binnenstad van Den Haag, werd ons ook nog het nagerecht voorgeschoteld. Er was al heel veel naar binnen gegaan, maar nadat het dessert op was, was iedereen echt tonnetje rond.

Nog net voordat we Babbilage zouden verlaten, werd elk stelletje op de foto gezet ter herinnering van het allereerste B.I.L.-diner. Daarna vertrokken we met het grootste deel van de groep naar het Plein van Den Haag, waarnog een aantal drankjes



Groepsfoto van zes dinergangers



Foto BIL-diner