

Cover Page



Universiteit Leiden



The handle <http://hdl.handle.net/1887/18668> holds various files of this Leiden University dissertation.

Author: Sloos, Louis Philippe

Title: Gewapend met kennis : 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland

Issue Date: 2012-04-03

Stellingen behorende bij het proefschrift van Louis Ph. Sloos, *Gewapend met kennis. 500 jaar militaire boekcultuur in Nederland*.

1. De invasie van Karel VIII in Italië in 1494 wordt door militair-historici gezien als het belangrijkste omslagpunt in de krijgskunde naar de moderne oorlogvoering, maar het als gevolg van deze invasie ontstaan en de verdere ontwikkeling van de militaire publicistiek in Italië, heeft militair-historisch gezien uiteindelijk eindeloos veel meer invloed gehad.
2. De omstandigheden waaronder in de Nederlanden de militaire publicistiek tot ontwikkeling kwam, zijn vergelijkbaar met die waaronder de militaire publicistiek in Italië is ontstaan.
3. Het besluit van commissaris-generaal van Oorlog A.C.J.G. graaf d'Aubremé uit 1821 dat Nederlandse officieren meer moesten lezen, heeft geresulteerd in een succesvol militair bibliotheekwezen.
4. De Gebroeders van Cleef hebben hun octrooi uit 1814 op het drukken en uitgeven van alle militaire reglementen te danken aan bevoorrechting door commissaris-generaal van Oorlog J.H. Mollerus.
5. Kapiteins kochten en bezaten gedurende de achttiende en negentiende eeuw meer boeken dan legerofficieren met een andere rang.
6. De Nederlandse militaire publicistiek krijgt pas echt gestalte in de loop van de negentiende eeuw.
7. Boudewijn Buch (1948-2002) heeft met zijn publicaties en publieke optredens in belangrijke mate bijgedragen aan de toename van de belangstelling voor het boek als cultureel erfgoed in Nederland.
8. Bij de bestudering van en het onderwijs in de geesteswetenschappen moet ook aandacht zijn voor de constante bedreiging van het cultureel erfgoed.
9. De tijd is voorbij om te zeggen dat er niets gaat boven het gedrukte boek.
10. In digitale vorm is kennis en informatie vergankelijker dan op papier.
11. Nederland heeft weliswaar geen anti-militaristische traditie, maar er is in ons land weinig gevoel voor militaire traditie.
12. Het collectief geheugen speelt de historicus parten.