



Universiteit
Leiden
The Netherlands

The Wenzi: creation and manipulation of a Chinese philosophical text

Els, P. van

Citation

Els, P. van. (2006, May 29). *The Wenzi: creation and manipulation of a Chinese philosophical text*. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/4428>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Licence agreement concerning inclusion of doctoral thesis in the Institutional Repository of the University of Leiden](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/4428>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Stellingen

1.

De *Wénzǐ* bestaat niet.

2.

De oorspronkelijke *Wénzǐ* stamt uit de Hán-dynastie en niet uit de Periode van de Strijdende Staten, zoals vaak is beweerd, maar is daarom niet minder authentiek. De overgeleverde *Wénzǐ* dateert van na de Hán-dynastie, zoals lang werd vermoed, maar is daarom nog geen vervalsing.

3.

Ongestaafde beweringen dat de *Wénzǐ* een authentiek geschrift is van vóór de Qín-dynastie zijn niet serieus te nemen. Beargumenteerde beweringen over de datering van de *Wénzǐ* zonder verwijzing naar de transcriptie van de bamboe *Wénzǐ* zijn verdacht.

4.

Speuren naar de identiteit van de auteur van de oorspronkelijke *Wénzǐ* en die van de samensteller van de overgeleverde *Wénzǐ* is wetenschappelijk oninteressant. Het is zinvolleer na te gaan waarom deze personen anoniem zijn gebleven.

5.

Dat de overgeleverde *Wénzǐ* tot in de 11e eeuw CE werd gezien als authentiek en relevant, vanaf de 12e eeuw werd gebrandmerkt als een waardeloze vervalsing, en sinds 1973 weer geldt als authentiek en relevant, toont aan hoezeer oordelen over vervalsing en authenticiteit voortkomen uit plaats- en tijdgebonden opvattingen over auteurschap en originaliteit.

6.

De strikte scheiding tussen filosofische teksten (e.g., *Lǎozǐ*, *Xúnzǐ*) en militaristische teksten (e.g., *Sūnzǐ*, *Wúzǐ*) veronachtzaamt de wederzijdse invloeden tussen beide soorten meesters (*zǐ*).

7.

De aankoop van oude manuscripten op de zwarte markt is loffelijk, want hij behoedt ze voor de ondergang en biedt mogelijk nieuwe wetenschappelijke inzichten, maar ook verwerpelijk, want hij stimuleert grafroof en vertroebelt daarmee de wetenschap.

8.

Het schooldenken in de Chinese filosofie schept meer verwarring dan helderheid.

9.

Filologie zonder filosofie is onvruchtbaar; filosofie zonder filologie is onverstandig.

10.

Politiek-maatschappelijke apathie in het “Vrije Westen” is bedreigender voor de wereldvrede dan religieus fundamentalisme in het Midden Oosten.

11.

Het memoriseren van teksten in het oude China toont aan dat het verhuizen van boeken ook toen al een zware klus was.

12.

Confucius is meer toegedicht dan hij ooit had kunnen zeggen.