

De Leidse stadsfotograaf is dit jaar niet één persoon, maar een groep van zeven jonge antropologen. Ze gaan de Leidse regio door en geven een beeld van het dagelijks leven in de stad en de omgeving. Per toerbeurt leveren ze een bijdrage aan deze fotoserie en ieder onderzoeken ze een eigen thema in hun fotografie.



Leidse stadsfotograaf

Fotograaf

Naam: Hanna Stalenhoef
Thema: Zorg



In de woonkamer van de villa leest de mevrouw rustig haar boek.

FOTO'S HANNA STALENHOEF

Een natuurlijk familiegevoel in Villa Sijthoff



Activiteitenbegeleider Natascha danst met de ouderen.

Villa Sijthoff heeft al vele mensen zien komen en gaan: van rijke families tot weeskinderen en hotelgasten. Vandaag de dag biedt het historische gebouw als zorgvilla een thuis aan vijftien ouderen, midden in het groen van het Wasenaarse landgoed Oud Clingendael.

De bewoners van de villa zijn van 'diverse pluimage' - aldus activiteitenbegeleider Natascha. Mensen met lichamelijke klachten, dementie, of psychiatrische problematiek wonen hier onder één dak. Samen met hun naasten en de medewerkers van de zorgvilla vormen ze een huiselijk geheel.

„Het initiatief is kleinschalig. Dit geeft ons de tijd en ruimte om aan te sluiten bij waar de bewoners op dat moment behoefte aan hebben”, vertelt directeur Hanneke. „We hebben geen tijdschema's waar de verzorging zich aan hoeft te hou-

den, dus als iemand uit wil slapen of haren wil krullen, dan is daar de ruimte voor. Veel van onze medewerkers hebben eerst in grote ouderenzorginstellingen gewerkt, en weten dat zoveel tijd voor persoonlijke aandacht niet altijd vanzelfsprekend is.”

Hartelijk

Aan het einde van de dag word ik hartelijk uitgenodigd om aan te schuiven op het terras. Het is een mooie nazomerdag, en de zon is zelfs zo sterk dat de zonhoeden nog een keer uit de kast mogen. Met een wijntje of een glas sap in hun hand zitten de bewoners gezellig op een rij om maximaal van het laatste streepje zon te kunnen genieten. Ze kijken uit op het privébos van de villa. Ik zet ook een oranje zonhoed op mijn hoofd volg het wijze advies van de man naast me op: „Nu nog even genieten, het is zo weer winter.”



Op het terras van de villa genieten de ouderen van de nazomerzon.