



Universiteit
Leiden
The Netherlands

De jurist in het wild

Voermans, W.J.M.

Citation

Voermans, W. J. M. (2011). De jurist in het wild. *Ars Aequi*, 60(11), 809. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/18341>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/18341>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Column

DE JURIST IN HET WILD

Wim Voermans

Stel je voor: je komt van de planeet Zèta-Ypsilon-Delta 22 07 101 Alfa (vierde kwadrant), of wacht, nee je komt van nog verder weg, laten we zeggen Achtmaal (West-Brabant) en je bent door je volk gestuurd om meer aan de weet te komen over juristen, Nederlandse juristen. Want je volk wil weten of ze gevaarlijk zijn, wat ze eten (en of ze te eten zijn), hoe ze eruit zien, wat ze leuk vinden. Hoe zou je dat aanpakken? Alle Nederlandse juristen zijn natuurlijk tot op zekere hoogte uniek. Je hebt er mannen en vrouwen onder, blonde, roodharigen, en kale, brildragend en zonder. Heel veel variatie. En ze zitten ook allemaal in verschillende clubs en hebben op verschillende universiteiten gestudeerd. Moeilijk om een indruk te krijgen. Het beste wat je zou kunnen doen om juristen echt te leren kennen is toch het blad Mr. te lezen. Dat krijgt elke jurist ongevraagd in de bus en staat ook vol met portretjes van juristen 'in het wild'.

Ik las het oktobernummer en daaruit leer je dat alle juristen lachen. Een enkeling met de tanden bloot, de meesten (toch nog mannen) minzaam, peinzend (lippen op elkaar). Een beetje eenzame wezens ook, want ze worden – zo lijkt het – liefst alleen geportretteerd (handen bij voorkeur over elkaar en gekruist voor zich). Uiterlijk doet ertoe, klaarblijkelijk. Er wordt in Mr. veel reclame gemaakt voor dingen die je aan kunt trekken (kostuums, toga's), maar ook voor modieuze tassen, en auto's (Mercedes CLS 350 CDI 'voor de jurist met smaak' – dus die zullen ze wel allemaal rijden). En zo te zien zijn ze steeds dingen kwijt. Het hele nummer staat vol met dingen om juridische informatie te kunnen vinden.

Alle juristen zijn advocaat, op de enkele rechter (Van Ettehoven) en politicus (ex-officier) (Teeven) na. Ze zijn ook wel aangenaam om te bekijken (weer op Teeven na dan). Ook lijken ze erg hun best te doen om een beetje ferm en vertrouwenwekkend over te komen, zegt de beeldtaal van de glansfoto's. En juristen worden zo te zien ook gehouden in glazen hokjes, met houten tafels; ze dragen bijna allemaal dingen om hun nek (stropdassen, shawls enzo) en dragen graag donkere dingen, of spul in gedekte kleren (op die advocaten uit het hok De Kempenaer na). De hokken hebben allemaal namen, en vooral de jonge exemplaren verhuizen, volgens de berichten, vaak van hok (kantoor geheten). En onder de nieuwe zijn veel vrouwelijke exemplaren. Geld, vermogen en succes spelen, als je de tekst mag geloven, een grote rol (wereldbaan, met 1600 collega's aan de top, uitbinker, de beste, nr. 1, dat soort teksten). En als ze iets gaan eten of drinken (oratiereceptie Hirsch Ballin), of als ze boos worden (protest tegen bezuinigingen gefinancierde rechtsbijstand) trekken ze een zwarte jurk aan met een mal wit slabbetje. Rare wezens...
